

Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.

Met stil verdriet nemen wij afscheid van
de heer

René De Bock

echtgenoot van mevrouw Emelie Van de Vijver

Geboren te Antwerpen op 12 juni 1942
en zachtjes overleden in het AZ Alma in Eeklo
op 22 september 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van René tijdens de plechtigheid aan de urne
in meditorium 'Het Licht'

op **VRIJDAG 27 SEPTEMBER 2024 OM 11.30 UUR.**

Samenkomst in de aula, Brouwerijstraat 4b vanaf 11.15 uur.

Mogelijkheid om de familie te condoleren na de dienst.

Aansluitend volgt de inzetting van de asurne
in de urnenkelder op de begraafplaats van Aalter-centrum.

Dank aan allen die hem liefde en vriendschap gaven.

echtgenoot van:

Emelie Van de Vijver

papa en opa van:

Patrick en Iris De Bock - Selen,

Sam De Bock

Anke De Bock

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
en alle aanverwanten van de families De Bock - Meersman
en Van de Vijver - Weemaes delen ook in dit verdriet

Er is gelegenheid om een laatste rouwgroet aan René
te brengen in het rouwcentrum Fraeyman, Brouwerijstraat 24
in Aalter, dinsdag en woensdag van 17 uur tot 18 uur
of na afspraak. Online rouwregister: www.fraeymanuitvaart.be

Met waardering en oprechte dank aan
zijn huisarts A. Covemacker en de dokters en het personeel
van het AZ Alma in Eeklo.

Rouwadres: Familie René De Bock
p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter